

## Reis Sri Lanka 11 juli 1999 – 3 augustus 1999



**Deze reis werd gemaakt door:**

Stef, Tiny, Nanka en Nandani



**11 juli - 1<sup>e</sup> dag:      Vertrek per lijnvlucht van Schiphol via Frankfurt naar Colombo.**

Om 4.50 uur, vroeg al in de morgen, eigenlijk te vroeg zouden wij worden opgehaald door de airtax. Zelf was ik die avond al om 21.30 uur naar bed gegaan om dan uitgerust aan de reis te kunnen beginnen. Het in slaap komen viel echter die avond niet mee. Het was erg drukkend weer en daardoor kwam van het slapen ook niet erg veel. Dit kwam ook omdat op de slaapkamer vaak bezoek kreeg van Tiny of Nanka die nog steeds de koffers kwamen aanvullen. Ook zou Nandani nog tussen ons in komen liggen waardoor het alsmaar warmer werd en ik uiteindelijk besloot om op de bank in de woonkamer te gaan slapen. 's-Morgens zouden wij om 3.50 uur opstaan. Dit gebeurde door mij dan ook op een vrij duffe manier. Tiny en ik hebben samen de lijst met bijzondere dingen doorgenomen of wij misschien toch nog iets vergeten waren. Niets dus alles was compleet. Om exact 4.50 uur stond de ruime bus van de airtax voor de deur met een vriendelijke Winterswijkse chauffeur. De koffers die wij beneden in de gang hadden gezet werden door deze chauffeur netjes naar de bus gedragen. Wat een service. Op ging het het richting Braamt waar inmiddels al compleet met koffers de familie Sluiter en Koster buiten op ons stonden te wachten.

Na het inladen van de koffers en het voor ons al bekende verhaal waar bij terugkomst de airtaxi zou staan op Schiphol gingen wij richting luchthaven.

Om 6.50 uur, wederom netjes op tijd stonden wij bij de vertrekhal van Schiphol. Buiten, voor de vertrekhal stonden al de ouders van Louise te wachten. Korte tijd na onze aankomst kwam Dijon, Louise en Twan ook al en ging het richting incheckbalie van de Lufthansa.

Alle koffers werden gewogen en in totaal hadden wij geen overgewicht. Wel kregen wij te horen dat de koffers wegens niet kenbaar gemaakte reden niet zouden worden door gelabeld. Dus bij de tussenlanding op de luchthaven van Frankfurt zouden wij de koffers eerst dienen af te halen van de transportband en om deze vervolgens bij het opnieuw inchecken bij de Airlanka weer af te geven. En oh, Frankfurt is zo groot. Zou dat qua tijd nog een probleem kunnen vormen? Nou ja dat zien wij dan ook wel weer, tenslotte we hebben vakantie en dit zou toch een heel mooie gelegenheid zijn om ook met dit vliegveld kennis te kunnen maken. Na de paspoortcontrole dachten wij nog wat tijd te hebben om belastingvrij te gaan winkelen. Pascontrole, zo bleek, die was er niet meer. We vlogen immers eerst naar Frankfurt en dit is een EEG-land waarvoor geen pascontrole meer geldt. Bij het belastingvrij winkelen op Schiphol kwamen wij tijd tekort omdat Tiny nog wat parfum en eau de toilet zou inkopen voor iemand anders. Wij waren zelf niet zo goed op de hoogte met deze artikelen zodat hier toch nog wel wat tijd in ging zitten. Ook hebben Nanka en Stef tezamen op de valreep nog snel een diskman gekocht zodat Nanka tijdens de vliegreis wat afleiding zou hebben.

Afleiding om niet zo gauw luchtziek te worden. Toen was het grote moment aangebroken en gingen wij naar de "gate". In de verte zagen wij de Boeing 757 al staan. Een kleintje. Met niet alleen "Deutsche Gründlichkeit" doch ook stipt op tijd vertrok het toestel. Helaas ik zat niet direct aan het raam. Ik had nog wel de mogelijkheid om zo tussen alles door naar buiten te kijken. Alleen tijdens deze vlucht filmen zat er dus niet in. Zodra we in de lucht waren werden we ook al voorzien van een lekker ontbijt. De wat kleinere kinderen in het vliegtuig kregen een leuke wit-gele speelgoedend waar ze net zoals bij een Jan-Klaassen pop de hand in kunnen stoppen om mee te spelen. Toen we werden voorzien van drankjes werd ook al weer de landing ingezet na deze ik mag wel zeggen rustig verlopen vlucht. Bij het uitstappen vroeg ik op mijn beste Duits aan een van de stewardessen of zij misschien nog postkaarten had met de afbeelding van het vliegtuig waar mee gevlogen was. Deze had zij inderdaad. Vergezeld met een vriendelijke glimlach kreeg ik er een aantal. Na de landing was het even vragen en zoeken naar de transportband voor de koffers. Het was een aantal keren roltrap op en af en een best eind lopen voordat wij er waren. Het was nu ongeveer 10.00 uur 's-Morgens. Zoals al eerder verteld moesten wij opnieuw inchecken en dit keer bij de balie van de toen nog geheten Air Lanka. Ons geplande vertrek zou om 14.00 uur zijn. Dus dachten wij nog over voldoende tijd te beschikken. Toen wij wederom na een lange wandeling in de

buurt kwamen van de balie viel ons op dat er al een lange wachtende rij van mensen stond. Wat was hier de reden van. Welnu voor dat de mensen zich konden inchecken bij de balie werden ze in de richting van een aantal veiligheidsmensen gestuurd. Iedereen kwam aan bod. Ook wij. Bij deze controle werden ook een aantal vragen gesteld. Of men b.v. na de landing iets cadeau had gekregen van een derde of er nog wat aan de bagage was toegevoegd. En of het mogelijk was geweest dat een vreemde iets aan de bagage had kunnen toevoegen. Doordat onze koffers niet waren doorgelabeld op schiphol vormden deze ook een onderdeel van de ingestelde controle. Er waren vier baliemedewerksters maar door de veel tijd vergende controle van de veiligheidsmensen leek het desondanks of de wachtende rij niet veel kleiner werd. Aan de balie werden wij geholpen door een Europese grondstewardess van Air lanka. Op mijn vraag of zij misschien uit Frankrijk kwam kreeg ik een bevestigend antwoord. Het Franse accent was ook duidelijk te horen.

**12 juli – 2<sup>e</sup> dag:** Vroeg in de ochtend **aankomst in Colombo** en vervolgens transfer naar het **Golden Star Beach hotel te Negombo**. Deze dag is ter vrije beschikking (acclimatiseren). Wie eventueel wil kan nog Negombo in.  
Overnachting in Negombo.

## **NEGOMBO**

Op nog geen 30 minuten rijden afstand van de luchthaven ligt het oude vissersstadje Negombo. In vroeger jaren was Negombo een belangrijk handelscentrum voor zowel de Portugezen als de Nederlanders. De door de Nederlanders gegraven kanalen en de rooms-katholieke kerken herinneren aan de Nederlandse overheersing. Vandaag de dag is Negombo een heerlijke kustplaats met brede stranden. Een ideale plaats om bij te komen van een lange vliegreis! Negombo is bekend om de traditionele vissers, die er met de traditionele catamaran met witte zeilen op uit gaan om steurgarnalen te gaan vangen. De handelsactiviteiten in de oude straatjes, waar van alles te koop is, doet denken aan vroegere tijden. De grootste badplaats ten noorden van Colombo is Negombo. Te midden van 17e eeuwse kerken en forten zijn hier talloze hotels en restaurants langs de kuststrook ontstaan. In vroeger tijden was Negombo een belangrijke uitvoerhaven van specerijen, met name kaneel. Vervolgens hebben de Portugezen en Nederlanders voet aan wal gezet. Een uitgebreid irrigatie systeem, diverse forten en enkele oude gebouwen zijn hiervan nog getuige. Negombo Lagune is een goede plaats om de Karavas vissers aan het werk te zien. Elke dag varen ze uit in traditionele kano's om de dagelijkse vangst van krabben, garnalen en andere vissen naar de vismarkt te kunnen brengen. Duikliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het blauwe water van de Indische Oceaan.

Nergens zult u zich in Sri Lanka meer thuis voelen dan in Negombo, een pittoresk vissersdorp ten noorden van Colombo, op een half uur rijden van de luchthaven. Dit levendige plaatsje was van 1644 tot 1796 in Nederlandse handen en overal zijn de sporen van dit verblijf nog aanwezig. Negombo wordt doorkruist door grachten en kanalen; het belangrijkste kanaal dat door onze voorvaders is aangelegd loopt helemaal door naar Colombo. Dicht bij zee liggen de ruïnes van het oude Nederlandse fort en er is ook nog een Nederlandse kerk. Negombo was in deze tijd een belangrijke uitvoerhaven van specerijen, vooral van kaneel. Te midden van deze herinneringen aan onze Gouden Eeuw zijn langs de kuststrook vele goede hotels, restaurants en winkeltjes ontstaan. Recentelijk is ook het strand van Negombo verbreed, tot groot genoegen van niet alleen de badgasten, maar ook van de lokale vissers, de Karavas, die Indiase wortels hebben. Deze gebruiken het strand ten zuiden van het bad gedeelte voor hun

visafslag. Elke middag keren zij in hun oruva's (traditionele kano's) van zee terug, beladen met vis, krabben en garnalen.

**Hotelinformatie:**

HOTEL GOLDEN STAR BEACH – NEGOMBO

Tel. (941) 031 4266

categorie: 2 sterren.

Ligging: Direct aan het zandstrand.

Faciliteiten: Centrale receptie met kleine lounge, enkele winkeltjes, airconditioned ontbijtrestaurant. Het zwembad is omgeven door een terras met stoelen en hier is een bar. Vervolgens is er nog een apart terras en een restaurant voor de lunch en het diner. Op het strand zijn ligstoelen en parasols en er zijn mogelijkheden voor o.a. windsurfen, catamaran zeilen en waterfietsen.

Accommodatie: De kamers liggen verspreid over 3 gebouwen waardoor alle kamers verschillend zijn. Een gedeelte van de kamers heeft airconditioning. Elke kamer heeft een fan, telefoon, radio en minibar en een badkamer met bad of douche en toilet. De meeste kamers hebben een balkon.

Bijzonderheden: 's Morgens is er een ontbijtbuffet,





**13 juli – 3<sup>e</sup> dag: Negombo**

's-Morgens bezoeken wij Negombo met o.a. de visafslag en de vissersplaats.



's-Middags bezoeken wij Herman Steur.



### **Overnachting in Negombo.**

**14 juli – 4<sup>e</sup> dag:** Vertrek naar **Anuradhapura**

Na het ontbijt gaan wij richting Anuradhapura.

Via Puttalam waar we onze lunch gebruiken aan de lagune gaat het naar onze eindbestemming die dag.

### **Anuradhapura**

Op deze dag maakt u eerst een excursie door Anuradhapura, in 437 voor Christus gesticht door koning Anuradha en eeuwenlang het centrum van het boeddhisme op Sri Lanka. U bekijkt de heilige bodhiboom, die volgens de legende afstamt van de boom waaronder boeddha te Sarnath in India de verlichting bereikte. De boom is het reisdoel van vele pelgrims die hem met bloemen en gebedsvlaggen versieren. Vervolgens bezichtig u enkele fraaie pagodes. In de Thuparama-pagode zou zich het sleutelbeen van Boeddha bevinden. Indrukwekkend is de rotstempel Isurumuniya uit de 3e eeuw met zijn beroemde gravures en prachtig beeldhouwwerk.

### **Diner en overnachting in het Miridiya hotel te Anuradhapura.**







**Hotelinformatie:**

Miridiya Hotel, Anuradhapura (94) 025-2112,2519

No. of Rooms : 41 (39 with /A/C.)

Name of Executive Director: Mr.MohanDeSibra.

Name of Front Office Manager Mrs. Nimalee de, Silva.

A/C. -Lake fishing-Indoor Ganws-H/C.-Room Servi Telephone in Rooms - TV Room-Taxi Service- Shopping Facilities - Encash Foreign Currency - C.C.- Parking - Ni Porter - Foreign Languages Spoken - Evening Entertainrr 'Med. Facs. - Cycle for Hire - Facilities for Disabled - 11 Bath Tubs - Large beautiful garden over looi Nuwarawewa Tank.  
Luggage- Int. Telephone- Sight Seeing Tour - TV in Loung C.C. - Dr. on call.

**15 juli – 5<sup>e</sup> dag: Anuradhapura**

Gehele dag verblijf in Anuradhapura met bezoek aan diverse tempels.

**Diner en overnachting in het Miridiya hotel te Anuradhapura.**

**16 juli – 6<sup>e</sup> dag: Vertrek naar Sigiriya**

**Via Aukana** met bezoek aan het mooiste staande Boeddhabeeld van Sri Lanka gaan wij op weg naar Sigiriya.

**Overnachting in hotel Sigiriya.**



Aukana



Sigiriya

### **Sigiriya**

De enorme rots van Sigiriya heeft de vorm van leeuwekaken en rijst met een hoogte van 180 meter op uit de omringende bossen. Sigiriya is in het jaar vierhonderd het fort en de vestiging geweest van Koning Kasyapa. De schilderijen van vrouwenfiguren op de rots - de zogenaamde hemelse maagden - bereikt u via de ijzeren poort en de wenteltrap. Het kost even moeite, maar u ziet dan ook wel iets heel moois! Vlak aan de weg kunt u bij het Sigiriya Rest House even een kopje thee drinken: een grappig koloniaal sfeertje!

#### **Hotelinformatie:**

Sigiriya Hotel, Sigiriya (94) 025-4501

LOCATION: 169 KM from the Airport

ACCOMMODATION: 60 non air-conditioned and 20 air-conditioned rooms, Attached, bathrooms with hot/cold water, Telephone, piped music.SERVICES

\*Restaurant \*Bar \*Souvenir Shop \*Conference Room with capacity for 80 deiegates \*TV lounge

SPORTS AND RECREATION: Swimming pool, Elephont Rides, Cycling, Volley Bal], Tennis.

**17 juli – 7<sup>e</sup> dag:      Sigiriya**

#### **Vrije dag? OF:**

**'s-Morgens:** Mogelijkheid om een bezoek te brengen in alle vroegte aan de imposante rots van Sigiriya met het fort van koning Kasyapa en de beroemde **fresco's** van de wolkenmeisjes.

**'s-Middags:** Bestaat de mogelijkheid om de rotstempel van **Dambulla** of de oude stad

**Polonnaruwa** te bezoeken met de fraaie tempels, ruines en de uit steen gehakte Boeddhabeelden.





### **Dambulla:**

Dambulla met zijn indrukwekkende tempelcomplex met Boeddhabeelden en muurschilderingen die over 5 grotten zijn verdeeld.

De rotsschilderingen van de grottempel Dambulla dateren uit de tweede helft van de achttiende eeuw. De muurschilderingen beslaan een groter oppervlak, dan er ooit schilderijen zijn gemaakt. Dambulla bevat vijf grotheiligdommen. De tweede grot - Maharajalena - is de grootste en de rijkst versierde

### **Polonnaruwa:**

De stad die Anuradhapura van de 11<sup>e</sup> tot de 13<sup>e</sup> eeuw als nationale hoofdstad opvolgde.

Ooit was Polonnaruwa de hoofdstad van Ceylon. Na jaren in de vergetelheid te zijn geraakt en volledig met bomen en struiken overgroeid tot een jungle is Polonnaruwa weer gerestaureerd onder andere met hulp van Unesco. Nu vindt u er een volledig uitgegraven ruïnestad dat met het schitterende beeldhouwwerk één van de meest imposante plaatsen van Ceylon is. Het Gal-Vihara-heiligdom is wellicht het fraaiste bouwwerk. Hier vindt u vier boeddha's, die zijn uitgehouwen uit immens grote blokken graniet. Voor de beelden staan de bloemenschalen, waarop offerandes kunnen worden neergelegd. Let ook eens op de trappen, die allemaal halfronde treden hebben en gedecoreerd zijn met afbeeldingen van planten of dieren. **Neem geen etenswaren mee, want de aapjes kunnen het u knap lastig maken!**

Er is hier nog veel te zien zoals de ruïnes van het koninklijke paleis, de hindoetempel Siva Devalaya en –vooral- de Gal Vihara, een uit de rotsen gehouwen boeddhistisch heiligdom met een enorme liggende boeddha.

**Polonnaruwa:**



**Diner en overnachting in hotel Sigiriya.**

**18 juli – 8<sup>e</sup> dag: Vertrek naar Kandy.**

Via **Matala** (spice garden) naar Kandy.

Eventueel 's-middags de botanische tuin van Kandy bezoeken.

**Diner en overnachting in hotel Topaz.**



**Kandy:**

De meest culturele en spirituele stad van Ceylon is wellicht Kandy. De stad wordt omgeven door heuvels en jungle-achtige vegetatie. De grootste rivier - de Mahaweli - komt van Adam's Peak en stroomt langs Kandy. De stad heeft een prettig, koel klimaat en doet schilderachtig aan. Tot de grootste bezienswaardigheden behoort 'De Tempel van de Tand', waar volgens de overlevering de hoektand van Boeddha wordt bewaard. Dagelijks trekt de tempel duizenden bezoekers en komt de bevolking van heinde en ver om te offeren. Elke dag laten de Kandyaanse trommelaars - 's morgens vroeg en 's avonds laat hun geroffel horen vanuit de Trommelzaal om kenbaar te maken dat de deuren van het heiligdom worden geopend. Gelovigen komen dan het gouden kistje aanschouwen, waarin de tand-relikwie wordt bewaard. Eind juli begin augustus wordt de Kandy Perahera gehouden, een religieus feest waarvoor de lokale bevolking graag naar Kandy komt om de versierde olifanten door de stad te zien trekken. Het meest indrukwekkend is een bezoek aan de tempel in de avonduren, wanneer u de mensen ook de olielampjes ziet plaatsen. Voor een bezoek aan de tempel is het van belang dat u decent gekleed gaat, de schoenen uittrekt bij de ingang en - wanneer u wilt filmen of fotograferen - de mensen in hun waarde laat. Overigens wordt er tegenwoordig geld gevraagd voor het gebruik van foto- en filmapparatuur, evenals voor het passen op de schoenen! Het gebruik van een anti-muggenmiddel is voor de avonduren aan te raden. Na afloop van het bezoek aan de tempel kunt u een voorstelling bijwonen van de Kandy-dansers. Een andere bezienswaardigheid is de botanische tuin in Kandy. Schitterend aangelegd, waar u eindeloos kunt wandelen en de fraai geklede bevolking kunt zien paraderen.



### **Hotelinformatie:**

Hotel Tapaz, Kandy - (94) 08-24150, 33099 Fax: (94) 08-32073

LOCATION: 92 KM from the Airport.

ACCOMMODATION: 76 rooms, attached bathrooms with hot/cold water, TV, piped music, telephone with IDD facilities. Located on one of the highest habitable



### **Diner en overnachting in hotel Topaz.**

**19 juli – 9<sup>e</sup> dag:      Verblijf in Kandy. Indien mogelijk de Perahera meemaken.**  
Indien de vorige dag er geen tijd is geweest om de Botanische tuin te bezoeken dit nu eventueel alsnog doen.

Verdere bezoeken aan:

- tempel van de tand
- 's-Avonds de Kandy-dancers







**Diner en overnachting in hotel Topaz.**



**20 juli – 10<sup>e</sup> dag:    Verblijf in Kandy.**

Rustdag omdat het mogelijk de vorige avond bij het bezoek aan de Kandy-dancers voor de kinderen wat laat is geworden.

Eventueel als alternatief:

- winkels met ambachtelijk handwerk bezoeken zoals batik, houtsnijwerk, messingbewerking.
- verblijf bij het zwembad van ons hotel



**Diner en overnachting in hotel Topaz.**



## **21 juli – 11<sup>e</sup> dag:    Vertrek naar Nuwara Eliya**

### **Van Kandy naar Nuwara Eliya**

Een ronduit schitterende route met prachtige vergezichten voert u dwars door bergen en dalen naar Nuwara Eliya. Op weg naar Nuwara Eliya genieten we onderweg van de prachtige theetuinen en de vele watervallen. Vanaf Gompola loopt de weg steil omhoog via de theeplantages. In een van de plantages wordt een bezoek gebracht en kunt u uit de eerste hand de doordringende geur van vers geplukte theeblaadjes ruiken. In de theefabriek wordt getoond hoe de vers geplukte blaadjes worden verwerkt en uiteindelijk tot de meest beroemde thee ter wereld worden geproduceerd.

**Wij verblijven nu in het St. Andrews hotel te Nuwara Eliya.**

### **Nuwara Eliya**

Nuwara Eliya wordt ook wel 'Klein Engeland' genoemd en is het centrum van het theegebied. Voor de koloniale Britten was de stad het land van de bloemen, het land van de gezondheid, bewaakt door de stille bergketens. Door de hoge ligging (1844 m) heeft Nuwara Eliya een heerlijk koel klimaat en is het ook een paradijs voor golfers, cricketspelers en andere sporters. U zult vele volgens Engelse traditie in Tudor-stijl gebouwde huizen vinden. Het 'hill station' - waar de Engelsen energie kwamen opdoen na een verblijf in het afmattende warme laagland - kent een aantal typisch Engelse hotels, zoals het St. Andrews en The Grand. Wanneer het een beetje te koud is, staat er 's avonds een kruik voor u klaar! Het is een heerlijke stad om rond te wandelen en even binnen te lopen bij de schitterende Hill Club, het traditionele ontmoetingspunt van de plantersgemeenschap. De biljartkamer dateert in dit oorspronkelijke herenhuis van 1876! Lake Gregory is het centrum voor de pleziervaart en een heerlijk gebied om te wandelen.





**Hotelinformatie:**

**St. Andrews**

Tel: 052-2445,3031, 3153

NUWARA ELIYA

LOCATION: 180 km from the airport

55 rooms and 4 suites, attached bathroom with hot/cold water, Sitting rooms with fireplace.

The hotel is named after the Royal and Ancient club of St. Andrews, Scotland.

**Wij verblijven nu in het St. Andrews hotel te Nuwara Eliya.**

**22 juli – 12<sup>e</sup> dag: Worlds's End**

**Vrije dag? OF:**

We kunnen ook een excursie maken naar Hortons Plane, een hoogvlakte met een bijzondere flora en fauna. Hier maken wij dan een jeep –safari. Bij Land's End hebben wij een fantastisch uitzicht over het laagland.





**Diner en overnachting in het St. Andrews hotel te Nuwara Eliya.**





**23 juli – 13<sup>e</sup> dag:    Vertrek naar Yale National Park**

Via het dorpje Elle rijden we naar het Yale National park, waar 's-middags een jeep-safari wordt gemaakt. We maken dan kans om olifanten, krokodillen en waterbuffels en herten tegen te komen.

**We overnachten in het PRYANKARA TOURIST INN**



**Hotelinformatie**

PRYANKARA TOURIST INN

Kataragama road

Tissamaharama

Location

15 Km from Tissamaharama Town.

6 Hrs from Colombo Airport

Tel 047-37206







**24 juli – 14<sup>e</sup> dag:    Vertrek richting Galle**

Tussenstop in **Dondra** (lunch). Tussen de vuurtoren van Dondra en de zuidpool zit geen enkel land. Als we geluk hebben zien we nog walvissen.





### **Routeomschrijving:**

Vanuit Tissamaharama komen we eerst in **Hambantota**.

Aan de zuid-oostkust is Hambantota de grootste plaats, terwijl er slechts 10.000 mensen wonen. Het havenstadje is de woonplaats van de islamitische Maleisiërs, die ooit in hun sampans zijn komen overvaren om olifanten te vangen. Tegenwoordig zijn zij actief als boer, visser of als zoutwinner. Op het klif heeft u een prachtig uitzicht over de baai. Tevens een goede observatieplek voor vogelliefhebbers.

Hotelinformatie:

Weligama Bay Beach Hotel, Weligama (941) 041-50201



### **Overnachting in Weligama.**

**25 juli – 15<sup>e</sup> dag: Vertrek richting Galle**

Bezoek aan o.a.:

- oude V.O.C. vesting (fort)
- oud Hollands hotel dat thans wordt gedreven door Burghers
- Nederlands gereformeerde kerk

Overnachting in Hikkaduwa.

### **Routeomschrijving:**

#### **Van Weligama naar Galle**

De route tussen Weligama en Galle voert u langs de mooiste kust van Ceylon. Prachtige baaien en de schitterende zandstranden nodigen u uit voor een duik in de azuurblauwe zee. Langs deze kust treft u ook de beroemde paalvissers aan. Matara is bekend vanwege het Hollandsche Fort en de kleurrijke markt. In Koggala vindt u het langste hotel ter wereld. Een kilometer lang is het Hotel Koggala Beach, geheel gebouwd langs de kust. In Unawatuna vindt u een prachtige baai, waar het schitterend snorkelen is boven de koraalriffen.

#### **Overnachting in hotel Reefcomber te Hikkaduwa.**

Prettig en gemoedelijk hotel, perfect gelegen aan het strand en op loopafstand van diverse restaurants en uitgaansgelegenheden. In Hikkaduwa zijn diverse mogelijkheden tot het

maken van boottochten, diepzeevissen snorkelen bij het koraalrif en windsurfen. Reefcomber is een prima hotel, waar u zich zeker zult thuisvoelen.

Faciliteiten: receptie - zithoek ,souvenirwinkel, bar beach restaurant -zwembad, zonneterras met gratis ligstoelen , ruime tuin; volleybal - tafeltennis - darts - kluisjes te huur

Hotelkamer: goed ingericht met airco, telefoon, muziekkanaal , badkamer met douche en toilet. Balkon of terras met zeezicht



**26 juli – 16<sup>e</sup> dag: Hikkaduwa**

Eventueel:

- snorkelen
- de zee op met een glasbodemboot
- schildpaddenfarm te Kosgoda
- paalvissers

**2<sup>e</sup> overnachting in hotel Reefcomber te Hikkaduwa.**



**27 juli – 17<sup>e</sup> dag: Richting Kalutara**

Vandaag bezoeken wij Bentota dat bekend staat om zijn houtsnijwerk met name de maskers. Tevens staat het bekend om zijn duivelsdancers.





Op deze dag bestaat ook de mogelijkheid om de tempel in Kalutara te bezoeken en om een bootsafari te gaan maken op de ganga rivier.

Deze dag zullen wij overnachten in Kalutara in het Hotel Tangerine beach



winkeltjes, buitenbar met terras.

Goed en comfortabel 4 sterren hotel direct aan zee en strand. Het hotel heeft een prachtige grote tropische tuin met vele palmen. Uw kamer is voorzien van airco en badkamer/douche/toilet, telefoon en balkon. Roomservice en laundryservice. Groot zwembad met ligbedden, restaurant en coffeeshop, bar, mooie receptie,



Hotel Tangerine beach te Kalutara  
Tel (941) 3422794

### **Kalutara**

Kalutara is een behoorlijk grote plaats aan de kust, ca. 43 kilometer ten zuiden van Colombo. Opmerkelijk is de Boeddhistische tempel bij de brug over de Kula Ganga rivier. Het is een aparte ervaring, wanneer de chauffeur de bus langs de kant van de weg zet om wat muntjes af te geven en even te bidden voor 'een goede reis'. De stad was ooit een belangrijk handelscentrum voor de specerijen. Nu is Kalutara vooral bekend om het vervaardigen van rieten manden, die u in alle stalletjes te koop worden aangeboden en de rubberplantages in het binnenland. De kust van Kalutara is prachtig en niet voor niets is hier een aantal prettige strandhotels gebouwd, voorzien van mooie tropische tuinen en verfrissende zwembaden. Langs het strand kunt u uren wandelen. Het brede zandstrand loopt langzaam af in de warme, blauwe zee. Op het moment dat u genoeg heeft van strand en water is het leuk om de stad Kalutara te gaan verkennen. Op het station koopt u voor een paar Roepie een kaartje voor een treinritje naar bijvoorbeeld de dichtbij gelegen kustplaatsen Beruwala en Bentota. Maar u kunt ook met de trein naar Colombo reizen of nog even terug naar Galle om in alle rust nog wat rond te wandelen. In Hikkaduwa is het leuk om met een glass-bottom-boat een tripje te maken boven het koraalrif. In het nabij gelegen Kosgoda is de Turtle Hatchery gevestigd, een



opmerkelijke schildpadkwekerij, die wordt beheerd door de Wildlife Protection Society. De eitjes, die de schildpadden op het strand leggen, worden door de vissers naar de Turtle Hatchery gebracht om daar in alle rust uit het ei te komen en groot en sterk genoeg te worden om op eigen kracht de zee in te gaan. Kortom Kalutara is een prima plaats om te verblijven. Zowel de strandliefhebber als de actieve vakantieganger hoeft zich geen minuut te vervelen!

**28 juli – 18<sup>e</sup> dag: Kalutara**



Eventueel brengen wij vandaag een bezoek aan de batikfabriek te Pandura of een Arakdisteleerderij. De rest van de dag een rustdag.

**2<sup>e</sup> overnachting in Kalutara in het Hotel Tangerine beach.**

**29 juli – 19<sup>e</sup> dag: Ratnapura**

Via Pandura de weg volgend naar Ratnapura.

Eventueel bezoek aan:

- edelsteenmijn/slijperij
- rubberplantage

**Overnachting in Ratnapura**



Hotelgegevens:  
RATNALOKA TOUR INNS

Kosgala- Kahagama  
Tel 045-2455, 2486  
Cable: RATNALOKA  
Location: 6 km's from Ratnapura Town

**30 juli – 20<sup>e</sup> dag: Ratnapura**

Vandaag gaan wij naar het olifantenweeshuis te Pinnawella.  
2<sup>e</sup> overnachting in het RATNALOKA TOUR INNS



**31 juli – 21<sup>e</sup> dag: Awissawella**

Vertrek uit Ratnapura richting Awissawella.  
Woonplaats van ouders kinderen.

Tevens die dag bezoeken wij the Vilage of Kitulgala on the banks of the maskeli Oya. Dit is de plaats waar de verfilming heeft plaatsgevonden van The bridge over the river Kwai.

**In Awissawella wordt overnacht in een Rest house.**

**1 augustus – 22<sup>e</sup> dag: Colombo**

Gehele dag bezoek aan dierentuin te Colombo.

**Hotelinformatie:**

**HOTEL GOLDEN STAR BEACH – NEGOMBO**

Tel. (941) 031 4266

categorie: 2 sterren.

Ligging: Direct aan het zandstrand.



**2 augustus – 23<sup>e</sup> dag: Colombo**

Bezoek aan eventueel de Galle Road te Colombo voor het doen van laatste inkopen of bezoek brengen aan het gerechtsgebouw of hotel Brighton.

Eventueel kan deze dag ook benut worden om uit te rusten bij het hotel. Hotel zwembad/zee etc.



**3 augustus – 24<sup>e</sup> dag: Transfer Luchthaven  
Einde vakantie.**



## **Praktische informatie:**

### **Het tijdverschil**

In de zomermaanden is het in Ceylon 5 uur later dan in Nederland. In de wintermaanden is dit verschil 6 uur. Het idee van de regering om de tijd 30 minuten te wijzigen, bleek - zowel nationaal als internationaal - grote misverstanden op te roepen en is derhalve weer teruggedraaid naar hele uren.

### **Vliegtijd**

Gemiddeld bedraagt de vliegtijd voor een non-stop vlucht tussen Amsterdam en Colombo 11 uur. Hoewel de vluchten meestal rechtstreeks zijn, wordt er soms een tussenstop gemaakt. U hoeft het vliegtuig in dit geval niet te verlaten en ook uw bagage blijft aan boord. De meeste vluchten vertrekken omstreeks het middaguur uit Amsterdam en u arriveert 's morgens vroeg in Colombo. Terug vliegt u meestal 's nachts, dan wel in de vroege ochtenduren. U komt dezelfde dag - 's middags - in Nederland aan. Aan boord worden maaltijden geserveerd en een film vertoond. Het nemen van een slaaptabletje of Melatonine kan uitkomst bieden!

### **Aankomst op de luchthaven**

De luchthaven Bandaranaike van Colombo is de enige internationale luchthaven van het land. Na de douane arriveert u in de aankomsthal. De luchthaven Bandaranaike ligt ca. 34 kilometer ten noorden van Colombo.

### **Bagage**

U mag in totaal 20 kilo bagage meenemen plus één stuks handbagage van normale afmetingen. Wij adviseren u uw bagage zo selectief mogelijk samen te stellen en alleen datgene mee te nemen, dat u ook daadwerkelijk nodig heeft. U zult ter plaatse met regelmaat inkopen doen, waardoor u al snel het maximale gewicht van 20 kilo overschrijdt. De luchtvaartmaatschappij is erg streng bij overbagage en rekent forse bedragen voor de extra kilo's. Een gemiddeld bedrag van f. 65,- per kilo overgewicht is normaal! In ieder hotel kunt u voor weinig kosten uw was laten doen.

### **Hotels onderweg**

U verblijft gedurende uw rondreis in goede tot uitstekende hotels. Uw kamer is altijd voorzien van een goede badkamer met douche of bad en toilet. Daarnaast is uw kamer voorzien van airconditioning. Het kan voorkomen dat de hotels onderweg in kwaliteit verschillen. Dit heeft dan te maken met het feit dat er eenvoudigweg geen beter hotel aanwezig of beschikbaar is. Veel hotels hebben een zwembad. Gemiddeld drie keer per jaar worden alle rondreishotels door ons bezocht en gecontroleerd op service en kwaliteit.

### **Elektriciteit**

Er is een wisselstroom van 220-240 Volt. De stopcontacten zijn 3-polig. Dit betekent, dat u voor het gebruik van haardrogers, batterij-opladers e.d. een 3-polige verloopstekker dient te hebben. Vaak ook zijn deze in bruikleen bij de receptie of bij de bell captain van uw hotel verkrijgbaar. Met regelmaat valt de stroom uit, waarna het hotel overschakelt op de eigen stroomgenerator. Omdat dit vaak een paar minuten duurt, adviseren wij u een zaklantaarn mee te nemen.

## **Klimaat**

Ceylon kent een tropisch warm en vochtig klimaat met een gemiddelde temperatuur van 25 tot 30 graden. De luchtvochtigheid schommelt - evenals in Nederland - tussen 80 en 90%. Door de hogere temperaturen voelt het vochtiger aan. Hoewel het weerbeeld over de hele wereld sterk verandert, kan in het algemeen worden gesteld, dat de regentijd valt tussen mei en september. Dit betekent een tropische stortbui in de namiddag, waarna de zon al snel weer doorbreekt. Hoewel regen nooit plezierig is op reis, heeft dit toch ook voordelen. Immers het landschap is gedurende de vochtige periode prachtig groen, het ruikt heerlijk fris en het is minder stoffig op de wegen.

## **Kleding**

Belangrijk is dat u makkelijk zittende en luchtige zomerkleding meeneemt. Voor een bezoek aan een tempel en voor de avonduren een lange broek. Tijdens de vlucht, in airconditioned ruimtes en in hooggelegen gebieden (zoals in Nuwara Eliya) is het prettig een sweater of een vest bij de hand te hebben. Wanneer u een tempel bezoekt is het gebruikelijk om met bedekte schouders en knieën gekleed te gaan. Een omslagdoek - de zogenaamde sarong - is een ideaal kledingstuk om bij de hand te hebben en deze bij tempelbezoeken om te slaan. De sarong is in Ceylon overal voor weinig geld te koop en ook handig om als handdoek te gebruiken. Tempels mogen ook niet met schoenen aan worden betreden. Het kan daarom handig zijn om een paar sokken in de handbagage te hebben, om de voeten niet te branden aan de hete grond en uit hygiëne overwegingen! Overigens is het verstandig een paar stevige schoenen mee te nemen, voor het maken van wandelingen.

## **Telefoon en Post**

Bij postkantoren en hotelrecepties kunt u rechtstreeks telefoneren of faxen met Nederland; echter vaak niet vanaf de hotelkamer. Het gebruik van Scope-kaarten en GSM behoort nog niet tot de mogelijkheden. Houdt u er rekening mee dat de hotelreceptie een behoorlijk bedrag extra rekent voor bemiddelingskosten. U kunt vaak ook 'collect call' gesprekken aanvragen. Dit betekent dat degene die gebeld wordt de kosten betaalt. Ook hiervoor wordt een bedrag gerekend voor de bemiddeling. Postzegels koopt u op het postkantoor. Post voor het buitenland kunt u het beste afgeven bij het postkantoor of bij hotelrecepties. Gebruikt u nooit de brievenbussen op straat! Ansichtkaarten en brieven zijn per luchtpost tussen de 6 dagen en 2 weken onderweg.

## **Ongedierte**

Kakkerlakken zijn in de tropen onvermijdelijke huisdieren; ongeacht de hygiëne. Ze zijn niet prettig, maar gelukkig volkomen ongevaarlijk. Onverpakte levensmiddelen, fruit en vuil servies lokken vaak kakkerlakken en andere insecten. Airconditioning wordt geschuwd door deze indringers en het plaatsnemen van mottenballen zorgt voor een indringende geur en zijn daardoor een effectief middel om ze buiten te houden! Ook zult u kennis maken met Tjitjaks, een hagedisachtig reptiel, dat zich op het plafond of op de muren ophoudt. Tjitjaks zijn insecteneters en houden daardoor de kamer muggenvrij; al moeten wij wel wennen aan deze huisdieren!

## **Winkelen**

Ceylon kent geen grote luxe warenhuizen. In speciaalzaken, op markten en kraampjes langs de weg vindt u allerhande soorten handarbeid. Houtsnijwerk, waaronder olifantjes, Boeddhabeeldjes en kleurige houten maskers, patchwork, linnen tafelkleden (in Galle), verschillende soorten thee in leuke verpakkingen, edelstenen waaronder de blauwe saffier - al dan niet verwerkt in sieraden -, T-shirts en batik. In de speciaalzaken gelden vaak vaste



prijzen, hoewel ook hier vaak over de prijs te onderhandelen valt. Op markten en in stalletjes moet u gaan afdingen, zowel voor de aankoop van een ananas of een tros bananen als voor een houten olifantje. Afdingen is een sport, waar u naar verloop van tijd uiterst bedreven in zult worden.

### **Veiligheid**

Ceylon is een relatief veilig land. Toch dient u ook hier - als overal in de wereld - goed op te letten op uw bagage. Zeker wanneer u ronddooit in smalle steegjes, drukke winkelstraten en op stations moet u extra op uw spullen passen. Uw paspoort, uw geld en cheques kunt u het beste opbergen in een kluisje in het hotel. Waardevolle sieraden kunt u het beste thuislaten.

### **Verkeer**

Het verkeer kan het beste worden vergeleken met een mierenhoop. Auto's, olifanten, brommers, fietsen, bussen, ossenkarren, tuk-tuks en voetgangers bepalen het straatbeeld. Er wordt volgens Engelse traditie links gereden en een claxon is absoluut noodzakelijk! De 'highway' is een - voor onze begrippen - provinciale weg, die door alle vervoersmiddelen wordt gebruikt. Met regelmaat komt het voor, dat de touringcar achter een ossenkar of een olifant rijdt en hetzelfde tempo moet aanhouden. Eenvoudigweg omdat er geen mogelijkheid is om in te halen. Een afstand van enkele kilometers - zeker rond Colombo - kost daardoor enorm veel tijd. Daar staat tegenover dat u uw ogen uitkijkt!

### **Een andere wereld**

Met een bezoek aan Ceylon maakt u een reis naar een andere wereld. Niet alleen vanwege de fraaie cultuur, de schitterende stranden, de mooie natuur en de heerlijke curry-gerechten. Ceylon is een schitterend en uiterst gastvrij land. Om met volle teugen te kunnen genieten is het belangrijk dat u uw westerse mentaliteit 'thuislaat'. Het heeft in Ceylon totaal geen zin om haast te hebben, u druk te maken of om boos te worden. De Ceylonees is trots op zijn land en blij met iedere toerist, die zijn land komt bezoeken. Het toerisme is voor de bevolking een belangrijke bron van inkomsten. Gemiddeld is het inkomen per persoon zo'n \$220,- per jaar. Ceylon behoort tot de derdewereldlanden.

### **Vervoermiddelen**

Het is absoluut af te raden om in Ceylon zelf een auto te huren en te besturen. Bij ieder hotel is een taxi of busje met chauffeur in te huren, die u voor relatief weinig geld rondrijdt en goed Engels spreekt. Ook hier geldt weer dat u moet afdingen op de prijs. Ook kan het geen kwaad om de betreffende auto vooraf even te gaan bekijken! De treinverbindingen in Ceylon zijn goed, zwaar gesubsidieerd en daardoor zeer goedkoop. Het is absoluut de moeite waard om eens een ritje met de trein te gaan maken!

### **Fotograferen**

U zult in Ceylon naar harte lust kunnen fotograferen: prachtige landschappen, kleurrijke markten, bedrijvige stations en nog veel meer. Wanneer u de lokale bevolking wilt fotograferen is het netjes om van tevoren toestemming te vragen. De mensen zijn vaak trots en gaan er echt voor zitten. Soms ook wordt er een paar Roepie gevraagd voor het maken van een foto; bijvoorbeeld wanneer u een olifant met zijn drijver laat poseren. Het fotograferen van vliegvelden en militaire objecten is niet toegestaan. Film- en fotomateriaal is te koop, maar vaak niet van recente datum of slecht opgeslagen. Neem dus voldoende materiaal en ook batterijen uit Nederland mee. In de kustplaatsen kunt u voor weinig geld uw foto's laten ontwikkelen. Een 'een-uur-service', die vaak de volgende dag klaar is.

## **Eten en drinken**

Het traditionele gerecht is 'Rice and Curry'; voor ons vergelijkbaar met een soort rijsttafel. Rijst is het hoofdbestanddeel, gecombineerd met verse groenten en een vlees-, vis- of kipgerecht. De Ceylonese keuken is over het algemeen behoorlijk heet vanwege de rode pepers. De term 'devilled' staat voor extra sterk eten en wanneer u vraagt om 'Not too spicy' wordt de smaak enigszins aangepast. In veel restaurants is de keuken steeds meer afgestemd op buitenlandse toeristen. Ook zult u bij de buffetten in de hotels westerse gerechten aantreffen en worden thema-avonden georganiseerd, zoals onder andere Italian Night en European Night. De ontbijtbuffetten zijn veelal zeer uitgebreid. Ham & Eggs worden volgens oud Engelse traditie overal geserveerd en vaak kunt u bij de kok uw eieren naar keuze bestellen. Uiteraard vindt u alle soorten exotisch fruit bij het ontbijt. Om maag- en darmklachten te voorkomen is het belangrijk, dat u niets eet dat ongekookt is of vooraf geschild is. Het eten van salades is af te raden. Daar staat tegenover, dat Ceylon enorm veel exotisch fruit heeft. Mango's, verse ananassen, rambutans, bananen en papaja's smaken het lekkerst wanneer ze vers geplukt zijn ! U zult ze in overvloed aantreffen bij de buffetten en in de stalletjes langs de weg. Het drinken van leidingwater is af te raden. Het beste koopt u flessen water onderweg en gebruikt u dit ook om uw tanden mee te poetsen. Uiteraard wordt er veel thee gedronken in Ceylon. De B.O.P.-thee is van uitstekende kwaliteit en wordt volgens Engelse traditie geserveerd met heet water en melk. Alle internationale frisdranken zijn te koop, evenals de verschillende exportbieren. Arak is de lokale whisky, die vaak gemixt wordt met sinaasappelsap tot een Arak-cocktail. Echt eens proberen!

## **Zwemmen in zee**

Doordat het eiland vrij onbeschermd tussen de oceanen ligt, heeft het te maken met veel verschillende klimaatinvloeden. Dit heeft tot gevolg dat de zee vaak een verraderlijke onderstroming heeft, waardoor het zwemmen in zee niet altijd mogelijk is. Aan de kust bij de strandhotels wordt de stroming kenbaar gemaakt door het plaatsen van een rode vlag. Soms lijkt het dat deze vlag er al sinds jaar en dag staat, maar wij kunnen u verzekeren dat de lifeguards dagelijks bepalen of het al dan niet veilig is om in zee te gaan zwemmen. Een beetje poedelen in zee kan dan uiteraard geen kwaad, maar om een stuk te gaan zwemmen kunt u beter het zwembad gebruiken!

## **Schoolpen ??**

U zult met regelmaat worden nagelopen door nieuwsgierige kinderen, die u om een snoepje of een schoolpen zullen vragen. Vaak zijn dit situaties waarbij men snel geneigd is iets te geven. Het probleem is vaak, dat u niet alle kinderen om u heen blij kunt maken. Met als gevolg dat er ruzie en irritatie tussen de kinderen onderling ontstaat. Daarnaast heeft het tot gevolg daar naarmate er cadeautjes worden gegeven door de 'rijke' toerist de kinderen steeds brutaler worden. Om dit te voorkomen maakt uw reisleader - op uw verzoek - een stop bij een schooltje, waar dan de cadeautjes worden overhandigd aan de hoofdonderwijzer. Deze kan dan bepalen welk kind er in aanmerking komt voor een geschenk.

## **De dag van vertrek**

Volgens internationale bepalingen dient u uw kamer om 12.00 uur te verlaten. Vaak is het mogelijk om met de receptie een afspraak te maken, dat u de kamer - tegen een kleine vergoeding - langer tot uw beschikking kunt houden. Vaak ook wordt voor de groep een speciale dayroom ingericht, waar u de bagage kunt achterlaten en desgewenst nog even kunt douchen en omkleden voor vertrek. U vertrekt immers pas laat in de avond uit het hotel om tijdig in te kunnen checken voor uw terugvlucht. De maaltijden - met uitzondering van het ontbijt - op de dag van vertrek zijn voor eigen rekening. Via de receptie van uw hotel wordt u



geïnformeerd over de vertrektijd voor de transfer. Houdt u er rekening mee dat u minimaal Rs. 500,- per persoon overhoudt voor de vertrekbelasting. Daarnaast is het prettig nog wat Roepies bij de hand te hebben voor de kruiers op de luchthaven. Uw resterende Roepies kunt u wisselen voor de douane. Na de douane kunt u met Dollars betalen in de taxfree winkels, restaurant of coffeeshop.

### **Reconfirmeren van de terugvlucht**

U bent verplicht uw terugvlucht minimaal 48 uur voor vertrek te reconfirmeren cq. te herbevestigen bij de luchtvaartmaatschappij. Zeker bij Airlanka is dit een absolute 'must'. De vluchten zijn met regelmaat 'overboekt' en wanneer uw vlucht niet is herbevestigd loopt u kans niet mee terug te kunnen; ongeacht uw reservering! Om dit probleem te ondervangen, wordt u bij aankomst op de luchthaven van Colombo al gevraagd om uw ticket in te leveren. Onze agent gaat tijdens uw rondreis met uw ticket naar de luchtvaartmaatschappij om hier een afgestempeld en getekend bewijs van reconfirmatie te halen. Uw vliegticket krijgt u weer overhandigd op de avond van vertrek, wanneer u naar de luchthaven gaat. Wanneer u uw ticket bij aankomst op de luchthaven niet heeft afgegeven, dient u onderweg contact op te nemen met onze agent.

### **Meldingstijd op de luchthaven**

Officieel wordt gesteld dat de meldingstijd twee uur voor vertrek is. Echter doordat er een uiterst scherpe controle plaatsvindt op de luchthaven, die veelal zeer tijdrovend is, adviseren wij u om drie uur voor vertrek aanwezig te zijn. Koffers moeten soms worden uitgepakt en ook het inchecken bij de balie loopt niet altijd even efficiënt als wij gewend zijn. Daarbij komt het met regelmaat voor dat vluchten overboekt zijn - ongeacht of u een gereserveerd ticket heeft - en om te voorkomen dat u blijft staan, is het dus zaak tijdig in te checken! Achter de douane treft u een goed geoutilleerde vertrekhal aan, waar u uw tax free inkopen kunt doen en kunt eten of drinken.

### **De medische voorzieningen**

Over het hele eiland zijn staatsziekenhuizen gevestigd, die gratis medische hulp verstrekken. In de grotere steden zijn de medische voorzieningen redelijk, maar verwacht geen westerse hightech faciliteiten. Kruidendokters kunnen soms uitkomst bieden bij kleine probleempjes. In het geval er zich iets ernstiger voordoet, is er maar één oplossing en dat is zo snel mogelijk terug naar Nederland! Uw reisleider, de SOS-centrale van Europese Verzekeringen, onze agent en eventueel de ambassade zullen er alles aan doen om u met spoed terug te laten reizen.

### **Ayurveda massage**

Een absoluut prettige gewaarwording is de ayurveda massage! U wordt gemasseerd met een heerlijke olie van de coconut palm en andere etherische oliën, vervolgens in een bad gestopt met allerlei geneeskrachtige bladeren, gewassen en in een stoomton gelegd. Een perfecte behandeling, waar u als herboren van terugkomt. Ideaal ook bij een jetlag! Een goede behandeling kunt u ondergaan in The Culture Club bij Dambulla of in Sigirya Village.

### **Landschap**

Het landschap is eigenlijk ontstaan rond twee hoge bergtoppen: Adams Peak (2243 m) en Pidurutalagala (2524 m). Vanaf deze bergen en de heuvels in het lager gelegen gebied stromen ontelbare riviertjes door het landschap. In centraal Ceylon treft men gebieden met vele kleine meertjes aan. De vegetatie is dan ook bijzonder weelderig en maakt het landschap

zeer gevarieerd. U zult dichte wouden, stranden, bergen, watervallen, rijstvelden en plantages aantreffen.

### Flora en fauna

Ceylon telt op zijn minst 3000 inheemse plantensoorten. Hoewel veel planten zijn geïmporteerd, is minstens een derde van de bomen en planten alleen in Ceylon te vinden. Zeer bekend is de tempelboom met de heerlijk ruikende crème witte tot diep roze bloemen, die het hele jaar in bloei staat. De tempelboom vindt u bij iedere tempel en het is voor de lokale bevolking vaak de plaats waar offerandes worden gebracht. De flamboyant, de goudenregen, de Afrikaanse tulpenboom, de mangoboom, de tamarinde, de gele zijden katoenboom; u zult ze allemaal aantreffen. De Nanka is een boom, die tot 18 meter hoogte reikt, wordt ook wel jackfruitboom genoemd. Rijp jackfruit en moet u geproefd hebben! Uiteraard vindt u langs de kust duizenden palmbomen. In de botanische tuinen van Kandy vindt u alle bomen keurig gerubriceerd met het land van herkomst en soms ook voorzien van een bordje, waarop aangegeven door wie de boom is geschonken. Ook vogelliefhebbers komen ogen en oren te kort! Ceylon telt maar liefst 425 verschillende vogelsoorten, waarvan ongeveer 250 inheemse. Een ronduit schitterend boek over ornithologie is 'Guide to the Birds of Ceylon' van G.M. Hendry's. Een Engelstalige uitgave, die prachtig is geïllustreerd!

### Publieke feestdagen

Ceylon kent een vijfdaagse werkweek. Behalve het weekeinde is ook iedere volle maan een feestdag. Deze feestdag heet 'poya-day' en dan is alles gesloten en wordt er geen alcohol geschonken. Hotels hebben voor hun gasten op poya-day speciale regelingen, waarbij het soms voorkomt dat drankjes al een dag van tevoren besteld dienen te worden! Door de multireligieuze cultuur kent Ceylon vele religieuze feestdagen, net zoals er veel regionale feesten en festivals worden gehouden. Veel feestdagen verlopen volgens de maankalender en zijn niet in kaart te brengen.

1 januari	Nieuwjaarsdag	22 mei	Dag van de Nationale helden
half januari	Tamil Thai Pangal	begin augustus	Mouloud
4 februari	Onafhankelijkheidsdag	half augustus	Kandy Peherera
begin maart	Maha Sivaratri dag	eind oktober	Diwali
13/14 april	Singalees Nieuwjaar	25 december	Kerstmis
half april	Goede Vrijdag	maandelijks	Poya-dag bij volle maan
1 mei	Dag van de Arbeid		



	<b>A</b>		
Airlanka, 28			Kandy, 7; 8; 11; 12; 29
Anuradhapura, 4; 5; 7			Kandy-Dansers, 8
Arak, 27			Kitulgala, 22
Arakdisteleerderij, 20			Kleding, 25
Awissawella, 22			Klimaat, 25
Ayurveda, 28			Koggala, 17
			Koning Anuradha, 4
			Koning Kasyapa, 5
			Kosgoda, 19; 20
	<b>B</b>		<b>L</b>
Bagage, 24			Leeuwekaken, 5
Batik, 11; 25			
Bentota, 19; 20			<b>M</b>
Bodhiboom, 4			Maleisiërs, 17
Boeddha, 4; 7			Matala, 7
Burghers, 17			Matara, 17
	<b>C</b>		Medische Voorzieningen, 28
Colombo, 1; 14; 20; 22; 23; 24; 26; 28			Messingbewerking, 11
	<b>D</b>		
Dambulla, 6; 28			<b>N</b>
De Tempel Van De Tand, 7			Nanka, 29
Deville, 27			Negombo, 1; 3; 4
Dondra, 16			Nuwara Eliya, 12; 13; 14; 25
	<b>E</b>		
Elektriciteit, 24			<b>O</b>
Eten En Drinken, 27			Ongedierte, 25
	<b>F</b>		
Fotograferen, 26			<b>P</b>
Frankfurt, 1			Pandura, 20; 21
	<b>G</b>		Paspoort, 26
Galle, 16; 17; 20; 22; 25			Perahera, 7; 8
Gal-Vihara-Heiligdom, 7			Pinnawella, 21
Glasbodemboot, 19			Polonnaruwa, 6; 7
GSM, 25			Post, 25
	<b>H</b>		Poya-Day, 29
Hambantota, 17			Praktische Informatie, 24
Herman Steur, 3			PRYANKARA TOURIST INN, 14
Hikkaduwa, 17; 18; 19; 20			Puttalam, 4
Hollandsche Fort, 17			
Hotel, 1; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22			<b>R</b>
Houtsnijwerk, 11; 19			Ratnapura, 21; 22
	<b>J</b>		Reconfirmeren, 28
Jeep –Safari, 14			Rice And Curry, 27
	<b>K</b>		Rivier, 7; 20; 22
Kalutara, 19; 20; 21			Rots, 5; 6
			Rotstempel, 4; 6
			Rupee, 20; 26
			<b>S</b>
			Sarong, 25
			Schildpaddenfarm, 19; 20
			Schoolpen, 27
			Sigiriya, 5; 6
			Siva Devalaya, 7

**T**  
Telefoon, 25  
Thuparama-Pagode, 4  
Tijdverschil, 24  
Tissamaharama, 14; 17  
Tjitjaks, 25  
Treinritje, 20  
Tuktuks, 26

**U**  
Unawatuna, 17

**V**  
V.O.C., 17  
Veiligheid, 26

Verkeer, 26  
Vissersstadje, 1  
Vliegtijd, 24

**W**  
Weligama, 17  
Weligama Bay Beach Hotel, 17  
Winkelen, 25

**Y**  
Yale National Park, 14

**Z**  
Zwemmen, 27